

Heel bijzonder, heel gewoon,
gewoon een heel bijzondere man...

Dankbaar om wat hij voor ons is geweest, nemen wij afscheid van

†

DE HEER

Daniel Van Lierde

geboren te Sint-Maria-Oudenhove op 28 februari 1942
en er onverwacht overleden op 8 september 2021.

Dit melden u met diepe droefheid:

Marcel (†) en Martine Van Lierde - De Cubber

zijn schoonzus

Christophe (zijn petekind) en Patricia Van Lierde - Vandendriessche
Jente en vriendin Elodie

Filip en Maja Van Lierde - De Vleeschauwer en Tijl

zijn neven en nichten

De families Van Lierde - Van den Berge

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens de plechtigheid die zal opgedragen worden in de aula van "Uitvaartbegeleiding Stefaan", Brusselsestraat 70 te 9660 Brakel,
op donderdag 16 september 2021 om 10 uur.

Gevolgd door de asverstrooiing op de begraafplaats te Knutsegem - Zottegem.

Een laatste groet aan Daniel kan gebracht worden in het funerarium
"Stefaan", Brusselsestraat 70 te Brakel, vrijblijvend elke werkdag
tussen 16 tot 18 uur. Na afspraak op zaterdag van 16 tot 18 uur en
op zondag van 10 tot 11 uur op het nummer 0475 98 06 51.

Tekenen van het online rouwregister kan op "www.uitvaartbegeleidingstefaan.be".

LAAT DANIEL VERDER LEVEN IN UW HERINNERINGEN.

Correspondentieadres:
Uitvaartbegeleiding Stefaan
T.a.v. de familie Van Lierde
Brusselsestraat 70 - 9660 Brakel

